



Cambodja

VIDES

Het land ...

Cambodja -tussen Thailand en Vietnam- is een land met een turbulente geschiedenis. De Rode Khmer hebben er in de jaren '70 meer dan een miljoen mensen vermoord -waaronder vooral mensen met een opleiding-, ze hebben de handel afgeschaft, scholen en ziekenhuizen gesloten,... Het land is nog steeds in heropbouw na deze periode, niet alleen economisch maar zeker en vast ook psychologisch. Ook mijnen zorgen nog elke maand voor slachtoffers...

Verder is Cambodja een prachtig land, met eeuwenoude tempels, rijstvelden, eilandjes en jungle. De mensen zijn vriendelijk en nieuwsgierig en appreciëren je pogingen om hun taal te spreken. De belangrijkste godsdienst is het boeddhisme. De bedrijvigheid en de geuren op drukke, levendige marktjes, het chaotische verkeer, de afvalberg waarop ook kinderen werken, vreemd maar lekker fruit, de dansen.... een land dat je zintuigen prikkelt...



Het project...

De Don Bosco zusters hebben in totaal drie scholen in Cambodja, met als voornaamste doel arme meisjes een degelijke opleiding te geven en hen op te voeden tot kritische, actieve vrouwen. De school in Teuk Thla, een soort gemeente aan de rand van Phnom Penh (de hoofdstad) bestaat eigenlijk uit drie scholen: een kleuterschool, lagere school en een beroepsopleiding 'home and food management'.



De kleuterschool en lagere school bestaan uit jongens en meisjes uit de omgeving, meestal uit arme gezinnen.

In de beroepsopleiding leren een vijftigtal meisjes tussen 17 en 23 jaar over huishouden, koken, hygiëne, opdienen, rekenen, Engels spreken en schrijven... De meeste zullen hierdoor meer kansen krijgen op een job in een hotel of restaurant. Het zijn vooral arme meisjes die van het platteland komen en normaal geen kans hebben op goed onderwijs. De meeste hebben ook problemen op andere vlakken: geen ouders meer, geen zelfvertrouwen, ... Vrouwen krijgen in Cambodja nog steeds minder kansen en hebben het risico om verkocht te worden als prostituee. Door een betere opvoeding kunnen ze zichzelf en hun latere kinderen ertegen verweren.

De meeste van de oudere meisjes blijven slapen op de school, ook enkele kinderen van de lagere school verblijven op het internaat.

De taken als vrijwilliger situeren zich vooral in de beroepsopleiding: Engels geven aan deze jonge vrouwen. Als je goed kan koken of iets af weet van de horeca, kan je kooklessen geven! En sinds kort heeft de school ook computers gekregen, dus misschien kunnen volgende vrijwilligers er ook computerlessen geven. Andere taken zijn toezicht op de speelplaats, toezicht bij de meisjes op internaat (tijdens vrije tijd...), ook eens spelen met de jongere kinderen, helpen bij activiteiten zoals kerstfeest, sportdag,... Soms zullen de zusters ook vragen of je (Engelse) lessen aan het personeel geeft.

De ervaring...

Ik verbleef ongeveer negen maanden op de school, waarbij ik vooral bezig was met de studenten uit Home and Foodmanagement. Ik gaf Engels (18 lessen per week) aan deze meisjes, waarbij ik hen tijdens deze Engelse lessen ook nog wat andere dingen probeerde bij te brengen, zoals bij voorbeeld: leren leren, wat geschiedenis en aardrijkskunde, leren kritisch zijn.... Na deze uren speelde ik met de kinderen op de speelplaats en 's avonds gaf ik een uurtje les aan het personeel.

Als vrijwilliger heb je ofwel je eigen kamer ofwel een gedeelde kamer met 1 andere vrijwilliger. Er is ook een "Vides kamer", waar ik samen met de andere vrijwilliger at en waar we soms ook tv keken. We hadden ook een computerkamer waar we 's avonds op internet konden.

Tijdens het weekend en de vakanties hadden we tijd om in de stad te kuieren, het land te ontdekken en af en toe namen ook de studenten ons mee naar hun thuis of een feestje! Zo ben ik op een boeddhistisch doopfeestje, een trouwfeest, een verjaardagsfeest... beland, waar ik zeer goede herinneringen aan heb.



Ik vond het een fantastische ervaring op zoveel vlakken. Ten eerste heb ik veel geleerd over zoveel dingen die ik hier niet kan uitdrukken in enkele zinnen! Verder heb ik een prachtig land ontdekt, met mensen die me altijd zullen bijblijven! Vooral mijn studenten zal ik erg missen en ik hoop dat het hen goed gaat...

*Jo Frederix
VIDES-vrijwilligster*

Specifieke Voorwaarden

- Een heel schooljaar gaan, dit loopt in Cambodja ongeveer van eind september/begin oktober tot begin juli
- Goed Engels kunnen
- Bereid zijn om les te geven